

*Gooik - Kester - Leerbeek
Oetingen - Strijland*

149



*Tijdschrift van de Heemkundige Kring van Gooik
Eenendertigste jaargang - Trimestrieel tijdschrift - September 2025
Verantwoordelijke uitgever: Jean-Paul De Loecker, Dorpsstraat 67, 1755 Pajottegem*



HEEMKUNDIGE KRING VAN GOOIK

v.z.w.

De Heemkundige Kring van Gooik werd opgericht in 1984 en is lid van het Nationaal Verbond voor Heemkunde
Werkgebied: Gooik, Kester, Leerbeek, Oetingen en Strijland

Voorzitter: Jean-Paul DE LOECKER
02 569 39 57 / 0494 03 68 70

Informatica: Johnny VAN BAVEGEM
Penningmeester: Serge MOONENS
Secretaris: Els VAN DER HOEVEN
Archivaris: KARL DESMET

Werkten mee aan dit nummer:

André Abraham
Jean-Paul De Loecker
Jozef Deruyck
Godelieve Deschuyffeleer
Michel Doomst
Marcel Duran
Hans Heremans
Nick Heremans
Viviane Musch-Heuwelx
Roger Poelaert
Michel Stalpaert
Jan Rogier Sterckx
Johnny Van Bavegem
Dirk Vanderheyden
Eddy Vanwitembergh

Secretariaat, archief en kantoren:
Dorpsstraat 67 - 1755 Pajottegem
www.heemkunde-gooik.be
e-mail: info@heemkunde-gooik.be
Bankrelatie: BE28 7341 2225 0220 (KBC)

De bijdrage voor 2025 is 25 €.
De leden krijgen hiervoor 4 tijdschriften.
ISSN 0776-4103

Losse verkoop: 7 €

Iedere auteur is verantwoordelijk voor de inhoud en illustratie van haar/zijn bijdrage. Nadruk en/of reproductie is zonder schriftelijke toestemming van het bestuur en/of de auteur verboden.



Lay-out en samenstelling:
Jean-Paul DE LOECKER
Johnny VAN BAVEGEM
Drukkerij ABC

INHOUD

WOORD VOORAF Jean-Paul De Loecker	4
IN EN OM DE KRING Jean-Paul De Loecker	5
PIETS WAGENPARK EN EEN MEMORABEL VERHAAL MET DE SUBARU 700 JUMBO MINIVAN <i>Verhalen over en met Piet Chrispeels - deel 3</i> - Hans Heremans	17
PAPIER OPHALEN IN HET BRUSSELSE EN VER DAARBUITEN TUSSEN 1982 EN 1994 <i>Verhalen over en met Piet Chrispeels - deel 4</i> - Hans Heremans	18
DE HEILIGE DRIEVULDIGHEIDSPROCESSIE, PRONKSTUK VAN KESTER <i>Editie 2025</i> - Viviane Musch-Heuwelx	20
FOTO'S VAN DE SINT-MAARTENPROCESSIE <i>Kester 2025</i> - Godelieve Deschuyffeleer	23
JEUGDHERINNERINGEN UIT OETINGEN <i>Vroeger was 't allemaal beter... Deel 5: Met vader naar de voetbal</i> Michel Stalpaert	28
“OUD ALOAM, NIEF HANDEN” - AMBACHTEN DIE LEVEN IN HET PAJOTTENLAND <i>Deel 3: Het trekpaard</i> - Jan Rogier Sterckx	31
BIJZONDERE MENSEN UIT ONZE GEMEENTE IN DE KIJKER <i>Deel 1: Remi Dedoncker (Kester)</i> - Eddy Vanwitembergh	34
EEN GESPREK MET PIETER JAN VERSTRAETE <i>Auteur van de biografie van Staf de Clercq</i> - Jean-Paul De Loecker	36
VERKIEZINGEN IN DE FUSIEGEMEENTE GOOIK <i>Deel 3: De verkiezingen in het jaar 1976</i> - Eddy Vanwitembergh	41
KAPEL VAN TER MOLLEKEN IN KESTER VEREEUWIGD <i>Oog en oor voor klein erfgoed bij de bewuste burgers</i> - Michel Doomst	44
MICHEL PASTELEURS <i>Een Gooikse volksfiguur</i> - Jean-Paul De Loecker	46
ER WAREN EENS PLANNEN... <i>...voor een kanaal dwars door onze contreien</i> - Dirk Vanderheyden	50
GROTE WATERS, KLEINE WATERS <i>Zoveel beken in het Pajottenland</i> - André Abraham	55
HERFELINGEN EN ZIJN MOLENS <i>De Smuillensmolen</i> - Marcel Duran	58
ZWAANTJE <i>Een “grensgeval”</i> - André Abraham	62
HET KLOOSTER MARIA-JOZEF TE OETINGEN <i>Oude foto's en documentatie - deel 1</i> - Roger Poelaert	68
DE C.R.A.B. <i>Deel 2: Over de rekruteringsreserve en militaire stempels in W.O. II</i> Jozef Deruyck	75

Een mooi beeld dat ons doet denken aan de voorbije zomervakantie: zonnebloemen temidden een aardappelveld. (Foto Jean-Paul De Loecker)

WOORD VOORAF



Jean-Paul DE LOECKER

Beste lezer(es),

Dit is al het derde nummer van ons tijdschrift van 2025, nummer 149 in de reeks. En dan weet je dat er opnieuw een mijlpaal aankomt in onze reeks: het nummer 150. Maar dat is voor even verderop om iets over te zeggen. Nu zitten we al in de herfst van dit jaar, en zoals Gerard Cox het zo mooi kon zingen: “’t Is weer voorbij die mooie zomer...”. Die ging inderdaad weer snel voorbij, voor de een al wat sneller dan de andere, maar toch. Of het een mooie zomer was, moet iedereen maar voor zichzelf uitmaken. Laat ons maar zeggen dat het een min of meer typisch Belgische zomer was.

We hebben in ieder geval onze batterijen kunnen opladen, om er weer tegenaan te gaan in dit laatste kwartaal van het jaar. Niet dat iedereen bij ons op zijn lauweren heeft gerust, verre van. Er zijn een aantal mensen bij ons die zijn blijven doorwerken. Ze wilden onze verhuis in de lokalen van de Cam en ons archief hierin, zo snel mogelijk in orde brengen. Veel dank aan hen. Lees het verslag maar in de rubriek ‘In en om de kring’.

In diezelfde rubriek kan je lezen dat er in de volgende maanden heel wat staat te gebeuren wat activiteiten betreft, (mede) georganiseerd door onze Kring. Open Monumentendag – met de organisatie rond het orgel in de Sint-Niklaaskerk in Gooik – zal net achter de rug zijn als dit tijdschrift verschijnt. Maar dan komen de evenementen in redelijk snel tempo aan: de Jaarmarkt, de ‘Beatles-avond’ met info en optreden, de quiz, de stripbeurs en de dialectenavond. En dan zou ik bijna de Késsemès vergeten! Je gaat je zeker niet vervelen deze aankomende herfstmaanden. Keuze genoeg om een paar van deze evenementen mee te maken. Hartelijk welkom in ieder geval!

Dit jaar zal er waarschijnlijk geen nieuw boek van ons verschijnen. Dat kan gebeuren dat het wat dat betreft even rustig is. Na een jaar (2024) waarin er vier nieuwe boeken verschenen, mag dat wel. En voor 2026 staan er alweer twee nieuwe op het programma, die top zullen zijn. Onze medewerker Michel Doomst is bijna klaar met zijn uitgave over de ‘12 dorpen’ in onze nieuwe fusiegemeente Pajottegem. En er wordt ook definitief werk gemaakt van de bundeling van alle teksten van de broers De Weerd over Gooik en omstreken. Zij waren de heemkundigen van de vorige eeuw, die zowat de aartsvaders waren van heemkunde in Gooik. En met die bundeling willen wij hen eren voor hun fantastisch werk op het vlak van het vastleggen van onze Gooikse geschiedenis.

Als we dan toch spreken over geschiedenis, dan willen we het volgende aanhalen. Er verschijnt binnenkort een biografie over Staf de Clercq, de man van Kester, waar er de laatste tijd zoveel om te doen is, vooral dan wat zijn praalgraf betreft. In dit tijdschrift brengen we een interview met de schrijver ervan, Pieter Jan Verstraete. Er steekt ook een folder in over dat boek, geschreven om de ware geschiedenis rond deze omstreden figuur van bij ons mee te geven. We willen benadrukken dat dit een geschiedkundig werk is, waar zowel de ‘goede’ als de ‘slechte’ kanten van Staf de Clercq besproken worden. Dan pas kan men een correct oordeel vellen over deze figuur, die slechts een radertje was in de grote geschiedenis, maar die toch zoveel tegenstrijdige gevoelens oproept: van bewondering door de enen tot afkeer door de anderen. Dit boek zal al veel uitleggen, maar misschien moeten we de schrijver ervan eens uitnodigen om daarover te vertellen, in onze gemeente? Dan kan dit hoofdstuk op een correcte manier afgesloten worden...

En, zoals in het begin geschreven, onze volgende uitgave van dit tijdschrift zal het nummer 150 zijn. Opnieuw een mijlpaal in ‘onze’ geschiedenis, opnieuw een reden om een overzichtsnummer te maken en te schenken aan onze trouwe leden. Er zijn er sommigen die ons al meer dan 40 jaar trouw zijn en blijven. We hebben onderweg al afscheid moeten nemen van anderen, maar elk jaar komen er nieuwe leden bij, zowel jonge als ‘oudere’... maar de interesse blijft. En we proberen dat te houden.

Het getal ‘700’ is alweer in zicht, en met de jaarmarkt in de nabije toekomst, moet dat lukken om dat aantal leden opnieuw te bereiken. Tot dan!

Veel leesgenot!

Jean-Paul De Loecker

Voorzitter van de Heemkundige Kring van Gooik

IN EN OM DE KRING

Allerlei nieuwsjes en feiten rond de Kring



Jean-Paul DE LOECKER

Komende activiteiten

Jaarmarkt 2025 (zaterdag 27 september 2025)

Dit tijdschrift zal normaliter net op tijd verschijnen vóór de dag van de jaarmarkt in Gooik, nl. op zaterdag 27 september 2025. Jullie zullen ons daar met onze stand op de vaste plaats terugvinden – als alles zoals gewoonlijk verloopt – rechtover het mooie gebouw van de Muziekacademie. Zoals al die voorbije jaren proberen we onze Heemkundige Kring een beetje in de belangstelling te brengen: door het aanbod van onze tijdschriften en onze boeken te tonen.

Het nieuwste tijdschrift (dit nummer dus, 149) zal er zeker bij zijn en ook een drietal boeken, waarvan we een 2de editie uitbrengen omdat de 1ste totaal uitverkocht is. Dat zijn, in chronologische volgorde: 'Vluchten' van Frans Peetermans uit 2008; 'Gooikse gezichten' van Karolien Van Bavegem uit 2017 en 'De Paddenbroek' van Piet Chrispeels uit 2024. Voor diegenen onder jullie die deze boeken nog niet hebben: dit is een kans om de verzameling te vervolledigen.

We brengen ook een aantal dubbele boeken mee uit ons archief, nu we dat in snel tempo aan het opruimen zijn. Misschien zitten er wel interessante exemplaren in voor jullie, onze leden. Kom zeker eens kijken, want deze boeken zijn gratis!

Tenslotte kunnen we ook al zeggen, dat naast de gewone evenementen er ook een speciaal evenement zal zijn, nl. een optreden van de Gooikse groep 'Bucklefish' (met de broers Schelck – kleinzoons van Julien en zoons van Bruno, de verantwoordelijken van de Delhaize aan het Rond Punt in Gooik) en de Band 'The Fisherman and

his soul' uit Altenberge. Dit gebeuren is tot stand gekomen, o.m. door de medewerking van André De Leener, de man die achter zoveel films zit over Gooik en omstreken! (zie ook in ander stukje)

Ook dit is een 'must' om te zien, die zaterdag de 27ste september!

Beatles-avond (zaterdag 18 oktober 2025)

De eerste activiteit in een reeks, waarbij onze Kring betrokken is, gaat door op zaterdag 18 oktober e.k. in de Schuur van De Cam. Het is een organisatie van onze Kring, in samenwerking met Roel Janssens van café De Paddenbroek. Omdat er daar te weinig plaats is om de voorstelling op een degelijke manier voor alle toeschouwers te laten doorgaan, werd die dus naar de Cam gebracht. Het is oktober en dan is het geen weer meer om dit buiten te laten gebeuren.



De Beatles-kenner bij uitstek in Vlaanderen: Philip Vergote. (Eigen foto)



De covers van de 3 boeken, waarvan wij een herdruk uitbrengen, omdat ze volledig uitverkocht zijn en omdat er nog regelmatig vraag naar is. Ze zullen verkrijgbaar zijn op de jaarmarkt.



De avond bestaat, zoals al geweten door de meesten, uit 2 delen. In het eerste deel komt Philip Vergote, dé Beatles-kenner van Vlaanderen, ons nog wat meer info en wetenswaardigheden vertellen over de beroemdste groep uit de Golden Sixties. Hij doet dat aan de hand van beelden, foto's en geluidsfragmenten die tamelijk speciaal en uniek zijn.



Beeld van een optreden van de Beatles-covergroep 'Abbey Road'.
(Foto internet)

In het tweede deel brengt de covergroep 'Abbey Road' een concert met Beatles-songs en dat belooft ook heel speciaal te worden. Wie de groep al gezien en meegemaakt heeft, weet dat het prachtig zal zijn. Op z'n minst wordt het een unieke avond in Gooik.

Wie er nog bij wil zijn – op dit ogenblik hebben al zo'n 70 geïnteresseerden zich ingeschreven – kan dat nog altijd doen via reservaties@heemkunde-gooik.be met vermelding: Voordracht/optreden The Beatles, met vermelding van het aantal plaatsen. Voor de voordracht is de prijs 10 euro, voor het optreden 15 euro. Voor een hele speciale retro-avond betaal je dus maar 25 euro. Doen! Zou ik zeggen...

Quiz (vrijdag 7 november 2025)

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij met de Heemkundige Kring van Gooik ook altijd een algemene quiz. Dit jaar is dat niet anders: het wordt de 27ste editie van de quiz, die tot ver in de omtrek gekend is. Zoals in de titel vermeld is de dag van afspraak vrijdag 7 november e.k. en hij begint om 20 uur. De plaats is zoals al vele jaren: de Schuur van de Cam in de Dorpsstraat in het Centrum van Gooik.

Wie wil meedoen kan een plaatsje reserveren via reservaties@heemkunde-gooik.be. De ploegen die vorige jaren meededen krijgen van ons altijd een afzonderlijke mail met een uitnodiging om opnieuw mee te

doen. Maar ook andere groepen zijn nog altijd welkom natuurlijk, ook al heb je nog nooit meegespeeld. We kregen al een vraag van 2 groepen om te kunnen meedoen, zonder dat we al echte reclame gemaakt hadden!

De voorwaarden zijn nog steeds dezelfde: een ploeg bestaat uit maximum 4 personen en het inschrijvingsgeld bedraagt 20 euro. Die som kan gestort worden op de rekening van de Heemkundige Kring van Gooik: BE28 7341 2225 0220, met vermelding van 'Quiz 2025 – naam van de ploeg'. Dan kom je automatisch op onze lijst van deelnemende ploegen te staan. We beperken dat aantal tot maximum 33 ploegen, anders zit de Schuur van de Cam te vol. Op dit ogenblik zijn er al een 12-tal ploegen ingeschreven!

In de volgende maanden gaat een groepje medewerkers zich bezig houden met het opstellen van de vragen over allerlei onderwerpen: actualiteit, geschiedenis, sport, fauna, literatuur, plaatselijke geschiedenis, muziek, enz. Die ordenen we dan in 10 reeksen van 10 vragen en we voegen daar nog 2 afzonderlijke speciale reeksen bij... en klaar is de quiz. Mocht het maar zo snel gaan... Nee, er is nog wat werk aan, maar dat komt zeker in orde! Wil je weten wat de vragen zijn, kom dan zeker af naar de Cam op die avond om mee te doen!

Stripbeurs (zondag 16 november 2025)

Ook deze activiteit is een jaarlijks terugkerend fenomeen geworden, en maar goed ook. Er kijken heel wat stripliefhebbers/sters uit naar deze dag, zowel jong als oud: de 17e editie is dat intussen van de Gooikse stripbeurs. Naar goede gewoonte komen er een tiental standhouders langs, die strips in alle maten aanbieden: van klein naar groot, van (heel) oud naar redelijk recent. En er is natuurlijk ook Nelly, van de Aalsterse stripwinkel 'Hermelijn' die



De flyer/affiche van onze 17de editie van de Gooikse stripbeurs.



Rechts de cover van de nieuwe strip/graphic novel van Ivan Adriaenssens. Bemerkt de gelijkenis!

spiksplinternieuwe strips meebrengt en ook te koop aanbiedt, vanzelfsprekend.

Op dit ogenblik zijn er al een aantal striptekenaars die zeker komen. Dat zijn D'Auwe, Kim Duchateau, Ersel, Steve Van Bael, Thomas Ducaju, Jessica Raes en Ivan Adriaenssens. We zijn nog op zoek naar een tweetal tekenaars om de groep aan te vullen tot 9. Dat komt zeker in orde!

Ivan Adriaenssens uit Oudenaarde is deze keer onze ontwerper van de affiche en wel om een speciale reden. Hij brengt zijn nieuwste strip/graphic novel mee: een bewerking van het bekende boek van Stijn Streuvels "Leven en dood in den ast". Deze strip verschijnt pas in oktober en zal dus heel nieuw zijn.

Zoals ook altijd al de gewoonte is, gaat onze stripbeurs door in de Schuur van de Cam. Dit jaar dus op zondag 16 november, van 10u tot 17u. De toegang is nog steeds gratis, dankzij de steun van de gemeente. Onze stripbeurs staat bekend als een beurs waar ook veel kinderen en jongeren langs komen. Die worden natuurlijk elk jaar verwend door een gratis pakket met allerlei items rond strips, dit dankzij Patrick De Cleen, mede-organisator én standhouder. Dank aan Patrick hiervoor. En een reden te meer om de jeugd mee te brengen naar de Gooikse stripbeurs!

Dialectenavond 'Geern in Guuk' (vrijdag 21 én zaterdag 22 november 2025)

Je leest het helemaal goed: 2 avonden vermaak met allerlei optredens, waar het Gooiks dialect centraal staat. Er was al één avond vastgelegd (vrijdag 21 november), maar door het feit dat het café nu al zo goed als uitverkocht is, komt er nog een tweede avond bij, nl zaterdag 22 november.

De voorstelling wijkt wat af van de twee vorige dialectavonden en is voor een groot deel 'gebaseerd' op de



Een foto uit de oude doos: een beeld van de twee presentatoren van "Amal mijn frak", Danny Dehandschutter en Kris Baert, met een gast bij hen, in het interieur van het volkscafé De Cam.

avonden van 'Amal men frak' uit de jaren negentig van vorige eeuw, met de twee presentators Kris Baert en Dany Dehandschutter. Een show die indertijd zo populair was, dat die in een mum van tijd 'uitverkocht' was. Het belooft weer zo'n leuke avond te worden.

Er is een centrale gast, waarrond de hele avond wat draait. Wie dat is, mag vanaf nu verklapt worden! Het is niemand minder dan Patsy Van der Meeren uit Oetingen, die opnieuw zo goed als dagelijks verschijnt in de populaire soapreeks 'Thuis', in de rol van Marie! Daarnaast zijn er nog 2 nevangasten, die ook hun verhalen komen vertellen.

De moppentappers zijn er ook weer bij, uiteraard. Het wordt dus weer lachten geblazen met Michel, Johnny, Staaf en Jo, als ze aan de bar of bij de 'Leuvense stoof' hun moppen het café insturen.

En ook het publiek is onderdeel van het geheel bij de quiz en bij de 'Guukse schlagers' die luidkeels mogen meegezongen worden. Een avond vol vermaak en leuke info, die de donkere dagen van november zeker zal verlichten!

Dit evenement is een mooie samenwerking van oud-chiroleiders en onze Heemkundige Kring. Het heeft plaats in het Volkscafé De Cam (met Ann en Emelie) en naast vrijdagavond 21 november kan men nu ook inschrijven voor zaterdagavond 22 november. Reserveren is echt noodzakelijk omwille van de speciale ruimte en kan via het volgende mailadres: reservaties@heemkundegooik.be. De toegangsprijs bedraagt slechts 10 euro en



kan gestort worden op de rekening van de Heemkundige Kring van Gooik (BE28 7341 2225 0220) met vermelding: 'Geern in Guuk – aantal personen'.

Kèssèmès (woensdag 24 december 2025)

De 3de editie van deze speciale kerstmis gaat, zoals de 2 vorige keren, door op 24 december in de Sint-Niklaaskerk van Gooik, waarschijnlijk opnieuw om 17 uur, of het kan ook 16u30 zijn (daar is men nog niet aan uit). Er was telkens een grote opkomst van mensen, die zowel een echte mis wilden meemaken op Kerstavond (of namiddag) én kwamen luisteren naar mooie teksten en liedjes. Het leuke is dat men als bezoeker ook volop kan meezingen met deze kerstliedjes, die speciaal aangepast zijn in het dialect van onze gemeente. En als je dan nog eens 'begeleid' wordt door een uitgebreid koor, geleid door onze organist Tim Juwet en gesteund door Gooikse muzikanten, dan is dat natuurlijk een stimulans om helemaal mee op te gaan in die speciale kerstsfeer. Meer info hierover in ons decembernummer, maar duid dit gebeuren zeker al aan in jouw agenda!

Aanvullingen / verbeteringen teksten en foto's van vorig tijdschrift

Tekstje over de Postkaart uit Strijland, met een Hongaars geschrift (pagina 13)

We kregen al veel suggesties binnen i.v.m. de betekenis ervan, waarvoor veel dank uiteraard. Eén van onze leden wil nog verder gaan hierin om nog meer te ontdekken en het raadsel op te lossen. In ons volgend nummer brengen we zijn bevindingen en vragen we ook nog wat hulp van onze andere leden/lezers om het geheim helemaal te ontraadselen. Wordt dus vervolgd!

Artikel "Café 't Bierfonteinje" (van pagina 28 t.e.m. 33) (Micheline Noynaert)

- Correctie bij foto van het orkest 'De Ware Vrienden' op de cover en op pagina 28. Nicole De Herder liet ons weten dat het niet haar vader Louis De Herder is, die erbij staat 2de van links bovenaan, maar wel haar nonkel Gustaaf De Herder.
- Verbetering en aanvulling door Micheline Noynaert, betreft de foto bovenaan pagina 32:



De foto van de carnavalgroep in het café 't Bierfonteinje: Bovenste rij v.l.n.r. Rik Heldenberg, Gilbert Decoster, Jean Servranckx, Jos De Vits (i.p.v. Jos Lissens), Pierre Herremans, Theophiel Bellemans (ontbrak) en Jean-Marie Lissens. Onderste rij v.l.n.r. Daniel Vanderkelen, Sylvain Steenhout, Augustin Noynaert, André Van Hassel - Don Steils, Jean-Paul Lissens, Julien De Vits en Victor Leroie.

Artikel over de kapel van Stuivenberg (pagina's 58 en 59)

Deze foto konden we vorige keer nog niet plaatsen, maar is toch de moeite waard om nog in ons tijdschrift te verschijnen. Het is de foto van de nieuwe kapel op Stuivenberg, met het bestuur van de Landelijke Gilde. Deze vereniging is toch wel de motor geweest tot de bouw van de kapel. Zonder hen zou het niet gelukt zijn. Vandaar dit beeld in dit nummer.

Onderaan de foto staan de namen van de bestuursleden.



Het bestuur van de Landelijke Gilde van Gooik, samen met pastoor Cuong, vóór de kapel van Stuivenberg. V.l.n.r. zijn dat René Vierendeel, Eric Van Schepdael, Hilde Van Schepdael, Anny Ost, Kim De Broyer en Michel Doomst. (Fotograaf onbekend)



Artikel "Onderwijs in Oetingen" (van pagina 60 t.e.m. 71) (Roger Poelaert)

Bijkomende informatie i.v.m. een tweetal foto's, aangebracht door Eddy Vanwittembergh.

Blz. 64, foto bovenaan: Gerrit en Peter Dedoncker zijn door elkaar gehaald. Het moet juist omgekeerd zijn, m.a.w. Peter is de derde van links en Gerrit zit centraal in de onderste rij.

Blz. 65, foto onderaan: nr. 4 = Vanessa Van De Neucker; nr. 11 = Wendy Geerts en nr. 20 = Mimi Neubourg.

Archief in ons lokaal

In een redelijk snel tempo zijn we in onze lokalen in de Cam bezig aan het opkuisen en ordenen van ons archief. Dat lag zowat overal verspreid op onze zolderruimte, die natuurlijk veel te klein was om dit alles op een deftige manier op te slaan. Nu we de hele linkerzijde van de Cam kunnen gebruiken van de gemeente kan alles geordend worden over verschillende lokalen.

Beneden komt het archief stilaan, maar zeker mooi geplaatst in nieuwe gelijke kasten, wat direct ook een mooi zicht geeft. Voorlopig zijn het de boeken uit het archief (die op verschillende plaatsen lagen: zolder, stocklokaal, zolder bibliotheek) die nu geplaatst worden volgens thema, zodat alles snel kan teruggevonden worden. Ze worden ook digitaal geordend in een systeem, dat toegankelijk zal komen voor iedereen. Ook al een

aantal tijdschriften, die lokaal belangrijk zijn, komen in deze kasten.

Veel dank aan Karl Desmet, Johnny Van Bavegem voor het fysieke en digitale werk: verhuizen boeken en invoeren gegevens. Ze krijgen gewaardeerde hulp van Paul Billens, Serge Moonens en Luc De Visscher. Er kunnen er nog altijd bijkomen, natuurlijk...

Nog beneden wordt een ruimte vrijgehouden voor dubbele boeken en voor materiaal bij evenementen. Op de eerste verdieping zijn 2 lokalen voor onze stock voor-



Een duidelijk opschrift aan de ingang van de Cam: hier zijn onze lokalen, met dank aan het gemeentebestuur. Met dank aan Johnny Van Bavegem voor de afwerking van dit bord. (Foto Johnny Van Bavegem)



Links, in het 'werklokaal' van deze periode: 3 mannen die er regelmatig zijn om de boeken in te voeren en te plaatsen: v.l.n.r. Serge Moonens, Karl Desmet en Paul Billens. Rechts het archieflokaal beneden, waar de schappen stilaan volkomen, alleen nog maar met de boeken. (Foto's Jean-Paul De Loecker en Karl Desmet)





zien: een voor de boeken en een voor de tijdschriften, alles mooi geordend zodat we niet meer moeten zoeken naar een exemplaar van onze twee eigen uitgaven.

In een tussenruimte werd ons scanlokaal ingericht: scannen van documenten en boeken. Een apparaat om dia's en klankbanden digitaal op te slaan is ook aanwezig. Zeer interessant voor die informatie-houders, die anders verloren gaan.

Boven blijft onze zolder: een ruimte om te vergaderen, om kleine voorwerpen op te slaan, zoals schilderijen, oude prenten, doodsprentjes en -brieven, enz. Het moet opnieuw een mooi lokaal worden zoals het vroeger was. We hopen in de toekomst – mogelijk volgend jaar – een opendeurdag te houden voor al onze leden en voor iedereen die nieuwsgierig is naar de invulling van onze ruimte in de Cam. We houden jullie zeker op de hoogte wanneer dit zal doorgaan!

Nieuwe structuur voor onze kring

Na 40 jaar is het tijd om onze structuur binnen de kring uit te breiden naar onze actuele noden en werkzaamheden. Met de huidige structuur is het moeilijk om ondersteuning te blijven geven aan de vele activiteiten waarmee onze kring zich dagelijks bezighoudt. Daarom hebben wij op de algemene vergadering van 25 juni 2025 onze nieuwe structuur voorgesteld die unaniem werd goedgekeurd.



De nieuwe structuur met onze werkgroepen.

Wij introduceren enkele nieuwe werkgroepen binnen onze kring, één voor elk specifiek domein.

Wie kan er aan een werkgroep deelnemen? Elk lid, dus jij ook!

Wat houden deze werkgroepen in? Elke deelname aan een groep is op "vrijwillige basis". Dwz dat je deelneemt wanneer het je past en voor een specifiek onderdeel of de volledige werking van de werkgroep volgens je eigen expertise of interesse. Je kan dus bv deelnemen aan de werkgroep "tijdschrift" en je enkel engageren voor het ronddragen van het tijdschrift in jouw buurt.

Korte beschrijving van de werkgroepen binnen onze kring:

Werkgroep Boeken: jaarlijks brengt onze kring enkele boeken uit. In deze groep zitten personen die een boek schrijven of willen schrijven, die teksten herlezen, die werken aan de layout, die tijd hebben om de boeken af te halen bij de drukken als deze klaar zijn of personen die zorgen voor de sponsoring.

Werkgroep Tijdschriften: is gelijkaardig aan de werkgroep "Boeken" maar specifiek voor ons tijdschrift dat 4x per jaar verschijnt. Hier voegen wij nog aan toe het klaarmaken van het tijdschrift voor verzending, het ronddragen van het tijdschrift binnen Groot-Gooik, het naar de post brengen van de tijdschriften die naar leden buiten Groot-Gooik verstuurd worden.

Werkgroep ICT: is de groep technische leden die meehelpen om onze informatica infrastructuur op te zetten en te onderhouden. Ook plannen maken om ons voor te bereiden op toekomstige uitdagingen, migraties en upgrades uitvoeren zitten hierin.

Werkgroep Website: Onze website is zeer omvangrijk en groeit nog "dagelijks". In deze groep zitten niet alleen personen die websites kunnen bouwen maar ook onderhouden. Misschien kan je helpen om documenten klaar te maken om op de website te plaatsen of waarom niet deze zelf op te laden. De website uittesten of functionaliteiten voorstellen kan allemaal in deze werkgroep.

Werkgroep Sociale media: wij zitten vandaag op Facebook, Instagram en LinkedIn. Wens je mee te werken aan een mediaplan voor de kring. Heb je kennis van deze platformen en wens je mee te helpen om posts te bedenken, externe posts die op onze pagina's komen te



evalueren, de media op te volgen en zaken die belangrijk zijn voor onze kring te delen op onze pagina's, dan is dit een werkgroep voor jou.

Werkgroep Genealogie: dit is een bestaande werkgroep. Deze groep benoemt gedigitaliseerde bidprentjes en doodsbrieven. Maar in deze groep digitaliseren wij ook oude registers (doopregisters en registers van de burgerlijke stand). Vragen ivm stamboom onderzoek komen in deze groep terecht.

Werkgroep Archief: sinds februari zijn wij begonnen met ons archief te centraliseren in onze nieuwe lokalen in De Cam. Wij archiveren boeken, tijdschriften, documenten, kranten, foto's, video's, postkaarten. Dit houdt in dat wij scannen, benoemen, in de database registreren en elk document een fysieke plaats geven.

Werkgroep Evenementen: hier denken wij aan evenementen zoals erfgoeddag en Open Monumentendag, de jaarlijkse quiz en scholenquiz, voordrachten, stripbeurs, dialectenavond en jaarmarkt. Voor elk evenement hebben wij mensen nodig om samen met ons alles in goede banen te leiden. Dat kan gaan over het meewerken aan de algemene organisatie of het meehelpen met de fysieke opbouw en afbraak van het evenement, het meehelpen tijdens het evenement (bv met het schenken van drank, het bemannen van onze stand met publicaties, het ontvangen van gasten), het aanbrengen van sponsors.

Werkgroep Vertegenwoordiger van de Kring op externe activiteiten: als kring nemen wij deel aan verschillende activiteiten van andere geschied- en heemkundige organisaties. Deze groep verzorgt onze PR (publieke relaties).

Werkgroep Oude werktuigen: onze kring bezit veel oude werktuigen die op vandaag niet ontsloten zijn voor het grote publiek. In deze groep wordt gewerkt aan een plan om deze werktuigen een "bestemming" te geven die open kan staan voor het grote publiek. De groep onderhoudt ook een lijst van wat wij bezitten en zorgt ervoor dat de werktuigen goed bewaard worden.

Werkgroep Religieus en Funerair erfgoed: Groot-Gooik bezit heel wat kerken, kerkhoven en kapellen, met een schat aan informatie op gebied van erfgoed maar ook met, voor onze streek, belangrijke beelden, schilderijen, gewaden, religieuze objecten. Kerkhoven bezitten een schat aan informatie over personen maar ook over "kunst" en hoe er in het verleden met afscheid

nemen van personen werd omgegaan. Deze werkgroep werkt aan het verder inventariseren, archiveren en ontsluiten van dit belangrijk erfgoed.

Werkgroep Onthaal: nu wij onze eigen lokalen hebben en een archief hebben, plannen wij om ons lokaal open te stellen voor bezoekers, studenten, onderzoekers en erfgoed geïnteresseerden. Hiervoor zoeken wij vrijwilligers om op deze dagen (of halve dagen) de permanentie te verzorgen. De dagen liggen nog niet vast maar stel je gerust kandidaat, dan houden we je op de hoogte.

Heb je interesse om mee te werken in één of meer werkgroepen? Stel je kandidaat via info@heemkundegooik.be of contacteer een van de leden van ons dagelijks bestuur (zie de namen vooraan in dit tijdschrift). Graag vermelden voor welke werkgroep(en) je kandidaat bent en eventueel welk onderdeel.

Archief Piet Chrispeels - opgeruimd

Op het einde van vorig jaar moesten we helaas afscheid nemen van onze priester en medewerker Piet Chrispeels. Veel te vroeg van ons weggegaan, zowel voor zijn familie als voor onze gemeenschap. Hij was een man die nog zoveel kennis over Gooik en omstreken in petto had. Niet alleen in zijn hoofd, maar ook in zijn enorm archief, over zovele documenten verspreid. Het was dus een immense taak voor zijn familieleden om hier klaarheid in te scheppen. Alles van Piet moest uit zijn huis in Oetingen weggebracht worden en dat kon ook niet te lang aanslepen.

Die taak werd volbracht in verschillende stadia, door 4 naaste familieleden van Piet, nl. zijn zussen Marie-Thérèse, Yvette en Georgette en zijn broer Wilfried. Deze laatste verzorgde het vervoer met een kleine camion, van het huis in Oetingen naar de pastorij in Gooik-centrum. Wat hij kon verdelen naar andere plaatsen, werd ook door hem verricht. De drie zussen wachtte de zware taak om al die dozen met boeken, documenten, dia's en voorwerpen deftig te ordenen en dan te verdelen naar verschillende gebieden: de chiro, de parochie, de Heemkundige Kring van Gooik, enz....

Ze hebben er maanden aan gewroet: selecteren, keuzes maken om bepaalde zaken al of niet te houden. Orde scheppen in de wanorde, in de massa. Het was echt geen gemakkelijke taak, maar na verschillende maanden waren / zijn ze in hun missie geslaagd: de ordening



Twee beelden van de 3 zussen van Piet Chrispeels. Recht binnenin de pastorie van Gooik, met v.l.n.r. Yvette, Georgette en Marie-Thérèse. Buiten vóór de grote deur, met bezoeker Hans Heremans, bij de finale opruimdag: v.l.n.r. Yvette, Marie-Thérèse en Georgette. (Foto's Jean-Paul De Loecker)

kwam er, de dozen konden verdeeld worden en de ruimte in de pastorie kon volledig leeg gemaakt worden. Een titanenwerk is tot een goed einde gebracht! Heel veel dank aan de drie zussen: Yvette, Georgette en Marie-Thérèse!!

Ook wij kregen verschillende dozen binnen in onze reserveruimte (lokaal 'Poliet' naast de Cam) en zullen ook nog veel werk hebben om de interessante heemkundige documenten van het archief van Piet in een ordelijk geheel om te zetten. Maar we kunnen dit ten minste doen, omdat we die documenten nog hebben, dankzij die dames, die er ontzettend veel uren hebben ingestoken. Het resultaat zal zeker te zien zijn als we onze lokalen gaan openzetten, wanneer alles op zijn plaats is gezet. (zie ander stukje over archief in ons lokaal)

Film Paardenprocessie (Roger Deprouw en André De Leener)

Zowel van het maken/'scheppen' van het beeld van de Paardenprocessie door Francis Geeroms (uit Oetingen), als van de plaatsing ervan op zaterdag 31 mei 1925, is een film gemaakt door Roger Deprouw uit Wolvertem. Zoals altijd was André De Leener hiervan de bezieler achter de schermen, de man die al zoveel onderwerpen uit onze gemeente heeft laten verfilmen. Ook nu kwam hij met het idee af en zijn compagnon Roger was weer direct bereid om hieraan mee te werken.

Wie de beide films wil bekijken, kan dat via de volgende links:

- https://youtu.be/4iKti_jyZsk?si=TllvQJOIREyxwy7V
- <https://youtu.be/wvMKkQUiF8A?si=ZW5s--mqUCrZLDr7>



Het beeld van de Sint-Maartenprocessie, door Francis Geeroms (Foto Jean-Paul De Loecker)

Wie toch nog graag een DVD of stick van deze evenementen wil, die kan altijd terecht bij ons met de vraag om een exemplaar te laten maken. Wij contacteren Roger en hij zorgt voor de dvd of stick, mits betaling van 15 of 20 euro.

PS Toch nog graag even vermelden dat de grote blok blauwe hardsteen, waarop het kunstwerk van Francis Geeroms rust, geschonken werd door de firma van Willy Decoster uit Kester! Een heel mooie steun voor de mensen van de Sint-Maartenprocessie.



Nieuwe rubriek: Vragen en antwoorden

Regelmatig krijgen we vragen van leden en andere geïnteresseerden in alles wat met heemkunde te maken heeft. Nu ons lokaal op de gelijkvloers in de Cam makkelijker bereikbaar is, is het mogelijk om die mensen daar op een ‘deftige’ manier te ontvangen. Dat laat ons ook toe om op meer vragen in te gaan en mensen tegemoet te komen met het gevraagde boek/tijdschrift of een ander document. Daarom deze nieuwe rubriek in ons tijdschrift, waarin we al een paar voorbeelden van de afgelopen tijd brengen.

1. We kregen een berichtje van Herman Cornelis, een lid uit Lennik: Ik wandelde onlangs naar de IJzeren Man op de Kesterheide. Aan de voet ervan vond ik deze steen met “ICM”. Weet iemand: 1. Wat die steen daar doet? 2. Wat betekent “ICM”?



*De bewuste steen op de Kesterheide.
(Foto Herman Cornelis)*

Het antwoord van Johnny Van Bavegem: Dat is een geodetisch punt, meer specifiek een planimetrisch merkteken. Bijgevoegd de fiche van dit specifieke teken.

Het is een onderdeel van een driehoeksnet (verspreid over heel België), dat diende voor het meten van het land. Het is het NGI (Nationaal Geografisch Instituut) dat deze merktekens beheert.

De afkorting ICM verwijst allicht naar de maker van deze merktekens.

PLANIMETRISCHE FICHE 31E02R3	
	
KESTER Deelgemeente: GOOIK Plaatsnaam: Zestiende kaartblad: 31/55	
Punt: Paal Eigenaar: Belgische Staat, Veiligheidsdienst luchtmacht - Wing Tele Toegang: Vrij toegankelijk	
Lambert72 x = 131366.78 m y = 162910.65 m H =	ETRS 1989 φ = λ = h =
Datum	Type
Identificatie: 01 Jan 1965 Herziening: 16 Oct 2003	Grondpunt stationeerbaar
Orientaties	
Definitie planimetrie	
Betonpaalt 40x40 - bronzen bout in bovenzijde ca 1km ten W van de kerk van Leerbeek ca 9m ten NO van de "Yzeren man"	
Altimetrische definitie	
	

Fiche van het geodetisch punt: de steen hierboven.

2. We kregen een mailtje van architecte Deborah Vandevyver, die de groep ‘Callebaut architecten’ uit Drogen vertegenwoordigde. Zij zijn bezig met een historisch onderzoek van de hoevesite in de Kasteelstraat 32 te Vollezele. Zijzelf zocht historische plannen, kaarten en ander beeldmateriaal (foto's), die hen kan helpen om de vroegere toestand van het gebouw te reconstrueren.

Zo kwam ze bij ons terecht met de vraag of ze in ons archief (mooi geordend sinds kort!) allerlei teksten kon raadplegen over dat gebouw in de tijdschriften van HOLVEO. Die edities waren aanwezig en onze archivaris Karl Desmet had alles mooi klaargelegd, zodat Deborah Vandevyver alles rustig kon inzien.

Dit is een voorbeeld van hoe het vanaf nu gemakkelijker zal zijn om mensen te ontvangen en hun de boeken of tijdschriften snel voor te leggen, waarin ze kunnen opzoeken. Dank aan het grote opruimingswerk van onze medewerkers in de laatste maanden! (zie vroegere rubriek i.v.m. archief van de Kring)



3. We kregen een brief van Roger Cosijns, pastoor op rust, woonachtig te Pollare. Daarin beschreef hij het hof van de overgrootouders van zijn moeder, Pieter-Jan Mertens en Justine Abbeloos. Die Pieter-Jan Mertens was trouwens 48 jaar burgemeester van Pollare!

Zijn vraag ging over die Justine Abbeloos. Zij was de dochter van Joannes Franciscus Abbeloos en Carolina Bellemans. Ze werd te Gooik geboren op 13 april 1834 en overleed te Pollare op 8 februari 1916. Pastoor Roger Cosijns vroeg zich dan af of die Justine Abbeloos familie was van onze Mgr. Joannes-Baptist Abbeloos, gewezen rector van de Gentse universiteit en stichter van het klooster in Gooik.

Onze medewerker Serge Moonens begon aan zijn opzoekingen, vond allerlei geboorte- en doopakten en kwam tot de conclusie dat die twee mensen inderdaad familie waren van mekaar. Bleek zelfs dat zij neef en nicht waren. Hun vaders - Cornelis Abbeloos (°12 oktober 1792) en Joannes Franciscus (°14 mei 1790) - waren broers, beiden kinderen van Jacobus-Josephus Abbeloos (uit Gooik) en Judoca Claes (geboren in Kester). (zie schema) In feite woonden neef en nicht niet zo ver van mekaar in het centrum van Gooik.

Met deze informatie was onze vraagsteller pastoor Cosijns heel tevreden. Met dank aan Serge Moonens.

Abbeloos Jacobus Josephus (Gooik) x Claes Judoca (Josiane) (Kester)

Kinderen:

- *Abbeloos Joannes Franciscus (°Gooik, 14/05/1790)
x Bellemans Carolina
Abbeloos Maria Justina (°Gooik 13/04/1834)*
- *Abbeloos Cornelis (°Gooik 12/10/1792)
x Walravens Joanna Catharina
Abbeloos Joannes Baptista (°Gooik 15/01/1836)*

Sluiting van café ‘Den Haas’ in Gooik (zondag 31 augustus 2025)

Zondag 31 augustus ll. was het echt zo ver, iets wat niemand had durven denken, maar toch gebeurde: de sluiting van het populaire café Den Haas op de Woestijn. Reeds maanden ervoor werd erover gepraat, gespeculeerd en gevreesd: het café dat al zo lang in handen was van de familie Van Schepdael ging dichtgaan op het einde van de ‘grote’ vakantie in 2025. Er werd – en er wordt – veel gespeculeerd over het feit dat Linda en

Marianne (en familie) toch nog zouden doorgaan, of dat er een overnemer was gevonden; maar die dag was het echt zover: de laatste dag van Den Haas was aangebroken.

Maar dat is niet zomaar gebeurd. Heel het weekend was het enorm druk en dus ook nog enorm zwaar voor de twee zussen en hun helpers. En op zondag zelf was het geëvolueerd naar een soort ‘happening’ (een raar woord voor de situatie, natuurlijk) met honderden aanwezigen, trouwe klanten, nieuwsgierigen en sympathisanten die die laatste dag wilden meemaken.



Het plein vóór Den Haas zat proppensvol, die hele laatste zondag 31 augustus 2025. (Foto's dit gedeelte Jean-Paul De Loecker)

Tegen de avond waren er zelfs optredens voorzien om het allemaal een beetje te verzachten. De groep ‘Arjaun’, met Walter en Dirk Evenepoel als centrale spelers waren van de partij. Ook het ‘orkest’ van de Sint-Maartensgilde was erbij om mooie klanken in de warme lucht te sturen. Walter bracht op het einde een spiksplinternieuwe tekst over de twee zussen Linda en Marianne, die op dat ogenblik net voor het podium zaten. Ze kregen het uiteraard wat moeilijk omdat die tekst refereerde naar hun jarenlange inzet in hun café ‘Den Haas’.

Voor volgend nummer van dit tijdschrift zit er een artikel in de pijplijn over Den Haas en de twee sterke vrouwen. Zij zorgden ervoor dat duizenden mensen in de loop van vele jaren een gezellige plaats vonden om iets te drinken en te eten, in een mooi kader, zowel binnen als buiten. Meer hierover dus in december!

Wij van de Heemkundige Kring gingen er ook regelmatig heen en danken Linda en Marianne voor hun gastvrijheid en ook voor de verkoop van onze boeken. De twee mogen genieten van hun rust.



Een optreden van Arjaun kon natuurlijk niet ontbreken, het zijn mannen die regelmatig op 'bezoek' kwamen in den Haas.



Foto van de groep oud-strijders van de Eerste Wereldoorlog.



Linda en Marianne die een ereplaats kregen bij het optreden, beiden ontroerd door de mooie tekst van Walter Evenepoel.

Giften

Daniel De Braekeleer

Daniël bezorgde ons 2 mooie oude zaken: een foto van een groep Oud-strijders uit Gooik, vóór een café in het centrum van het dorp. En een pancarde met de namen en afbeeldingen van de Gooikse soldaten, die gestorven zijn in de Eerste Wereldoorlog. Het zijn twee mooie, interessante beelden van een stukje geschiedenis in de deelgemeente Gooik, die een plaats verdienen in ons archief. Ze kwamen van de zolder bij Daniël en waren een erfstuk van zijn grootvader.

Ingrid Buyl

De motivatie van Ingrid om haar documentatie binnen te brengen: "Voor mijn studies landschaps- en tuinarchitectuur in de jaren '80 moest ik een werk maken over het Pajottenland. Ik gebruikte hiervoor heel wat oude kaartjes en foldertjes en heb die steeds bewaard. Nu ik binnenkort 60 wordt, is het tijd om mijn zolder uit te ruimen. Ik vond ook nog een videocassette met een rondrit door de dorpskern van Oetingen in de jaren '80. Misschien kunnen jullie nog info halen uit deze oude folders en cassette.

Indien er interesse is, kan ik mijn map binnen brengen in Gooik." Die interesse was er zeker, want hier zaten nog heel wat interessante documenten in.



Allerlei documenten en mappen, ons geschonken door Ingrid Buyl.

Dank aan Daniël en Ingrid voor hun giften!



Overlijdens leden

We moesten afgelopen kwartaal afscheid nemen van een aantal van onze trouwe leden.

Marie José Pillet (°Gooik, 1939 – †Aalst, 2025)

Op 3 september 2025 overleed Marie-José Pillet, opgegroeid in de Letterbeekstraat en jarenlang woonachtig in de Wijngaardstraat. Na het overlijden van haar echtgenoot Louis Coppens is zij verhuisd naar Borchtlombeek, waar zij samen met haar dochter Conny en gezin een kangoeroewoning deelden.

De laatste 2 jaar verbleef Marie José in het woonzorgcentrum te Roosdaal. Breien, kruiswoordpuzzels en lezen waren haar passies. Vooral het boekje van de Heemkundige Kring en de telefoontjes met haar zus Helene brachten herinneringen aan Gooik weer naar boven.

Marie José vindt nu rust bij haar echtgenoot op het kerkhof van Gooik.

(Tekst van haar dochter Conny Coppens)

In ons volgend nummer willen wij meer informatie brengen over deze 3 overleden leden (zie kolom hiernaast).

- Josée Ringoet (weduwe van Eduard Wauters)
- Gerda De Bilde (echtgenote van Karel Avau)
- Jean Peetermans (weduwnaar van Godelieve Rombaux)



Josée Ringoet.



Gerda De Bilde.



Jean Peetermans.

